



## Leerlingenraad

Met trots presenteren we onze nieuw gekozen leerlingenraad van de Driesprong. Zij vergaderen maandelijks met juf Cynthia over schoolzaken. De leerlingen dragen zelf bespreekpunten aan en ook de juf brengt dingen in waarvan ze graag de mening van kinderen hoort. Ieder half jaar nemen er andere kinderen zitting uit groep 5 t/m 8. Het eerste half jaar zijn het Fenne en Eefje uit groep 7/8, Tim en Safiya uit groep 6/7 en Roos en Choé uit groep 5/6.



## Fanti-vrijdag

Dit schooljaar zijn we met groep 5 tot en met 8 gestart met creatieve vrijdagmiddagen te organiseren met de naam 'Fanti-vrijdag!' In blokken van 4 weken rouleren we met dramalessen, knutsellessen, burgerschapslessen en lessen over voeding.

De lessen over voeding willen we er in deze nieuwsbrief uitlichten. In deze vier lessen leren we de kinderen meer over fruit. Welke soorten fruit er zijn, wanneer ze in het seizoen zijn en natuurlijk proeven we ook allerlei fruitsoorten. We leren de smaken kennen en doen een quiz over fruit en hoeveel fruit je per dag zou moeten eten en waarom het zo goed is om fruit te eten. De kinderen bedenken in groepjes een gerecht met fruit om een chef-kok in een hotel te helpen bij zijn weekmenu. In de laatste les maken we dan zelf ook twee fruitige gerechten.

Soms vinden we het als ouders een hele uitdaging om onze kinderen genoeg fruit, groente of andere gezonde voeding mee te geven naar school. Dit zien we als leerkrachten regelmatig terug in de broodtrommels. Pizza, pannenkoeken, boterhammen met chocopasta en veel koekjes, snoepjes of chips in de trommel. Natuurlijk willen we onze kinderen verwennen, maar willen we ook allemaal graag dat onze kinderen gezond opgroeien, veel lusten en zich niet druk moeten maken over hun gewicht. Daarom willen we dit toch nog eens onder de aandacht brengen en u vragen hier rekening mee te houden tijdens het vullen van de lunchtrommels.

Hierbij een paar tips voor leuke eetswiches:

### Eetswiches

- Sinaasappelsap > Water met een sinaasappelschijfje
- Chocoladepasta > 100% pindakaas
- Croissant > Mueslibol of volkoren bolletje
- Snoepjes of koekjes > snoeptomaatjes of komkommer

Bezoek ook zeker eens de website van het voedingscentrum. Hierop staan veel tips, lunchtrommel ideeën en informatie over wat een kind per dag binnen zou moeten krijgen.

Zo zorgen we samen voor een gezonde school en gezonde kinderen!

## Trefwoord

Trefwoord is onze methode voor het levensbeschouwelijk onderwijs op school.

De weken 40 t/m 43 stonden de Trefwoordlessen in het teken van het thema 'bereiken'. Kinderen hadden het over doelen stellen en plannen maken en over ambities hebben. Wat wil je bereiken? Is het realistisch? Wat maakt dat je je doel bereikt of juist niet?



In week 44 t/m 46 staan de Trefwoordlessen in het teken van het thema 'Houvast'. Ieder mens heeft houvast nodig. Letterlijk, als je een steile trap afgaat. Figuurlijk, aan dingen die jou genoeg zekerheid en vertrouwen geven om op een prettige manier door het leven te gaan. In dit thema worden kinderen zich bewust van wat houvast kan geven: mensen, dingen, gewoontes, geloof of misschien wel jezelf. Ook staan zij stil bij momenten waarop je je houvast los moet laten, om wat voor reden dan ook. Wat doe je dan? Hoe blijf je toch op de been? Allemaal vragen die als doel hebben om helder te krijgen hoe houvast werkt, zodat je beter in staat bent om het zelf te zoeken en ervaren. Een andere mooie ontdekking in dit thema kan zijn dat kinderen zelf een houvast kunnen zijn, voor iemand die dat even nodig heeft. Onder andere daarover gaat dit lied/gedicht voor de midden- en bovenbouw.

*Handen willen graag houvast.  
Een leuning of een touw.  
Soms zoeken ze een andere hand.  
Misschien wel die van jou.*

*Handen willen troosters zijn  
bij pijn, verdriet, gemis.  
Ze vangen zoute tranen op  
waar liefde nodig is.*

*Handen vinden vaste greep;  
laten los een keer.  
Zoeken naar een nieuw houvast.  
't Verandert telkens weer.*

*Handen willen helpers zijn.  
Het wordt er lichter van.  
Ze bouwen aan iets moois met jou,  
totdat je 't zelf weer kan.*



De Bijbelverhalen in dit thema gaan over Abraham. Op zomaar een dag vraagt God hem en zijn vrouw Sara om alles wat hun vertrouwd is (en dus houvast geeft) achter zich te laten en op weg te gaan naar een nieuw land.

Het volgende thema gaat over 'meetellen'. Over erbij horen en buiten de boot vallen. Wanneer en waardoor heb je het gevoel dat je meetelt? Wie telt er niet zo mee in onze samenleving? Wat kun je doen om anderen te laten meetellen?

Basisschool De Driesprong

Narcissenlaan 37

4542 BS Hoek

0115-441671

Email: driesprong@elevantio.nl



## Wij zijn de stagiaires! (vervolg)

Op de Driesprong vinden we het belangrijk om studenten de gelegenheid geven praktijkervaring op te doen. Hierdoor lopen er heel wat stagiaires rond op de Driesprong. In de vorige nieuwsbrief stelden Noah, Sanne en Sjoerd zich al voor. Hierbij het vervolg van de stagiaires die recent zijn gestart.



Mijn naam is Ashley Lin, en vanaf 25-09-2025 ga ik stagelopen bij De Driesprong in Hoek in groep 3/4. Ik ben 19 jaar en zit in mijn eerste jaar op de opleiding Kindprofessional Onderwijsassistent in Scalda Terneuzen. In mijn vrije tijd geniet ik ervan om boeken te lezen, muziek te luisteren en af en toe te tekenen. Ik verheug me erop om samen met de kinderen te leren, te spelen en mooie momenten te beleven. Daarnaast hoop ik u als ouder/verzorger de komende tijd te leren kennen. Als u vragen heeft of kennis met mij wilt maken, kunt u mij aanspreken op school.

Mijn naam is Lisa Obrie, ik ben 20 jaar en ik woon in Philippine. Ik zit in het eerste jaar van de opleiding Kindprofessional op het Scalda in Terneuzen.

Ik loop op vrijdag stage in groep 2/3 bij Veerle. Ik loop ook op donderdag stage op de kinderopvang en BSO in Hoek, misschien dat jullie me daar ook kunnen tegenkomen. Ik heb heel veel zin in mijn stage het komende jaar en ik sta altijd open voor een gesprek!



Mijn naam is Lise en ik loop de eerste helft van dit schooljaar stage in groep 2/3 en de tweede helft in groep 5/6. Ik volg de opleiding Leraar Basisonderwijs (PABO) aan de HZ in Vlissingen. Dit is mijn eerste jaar van de opleiding, en ik vind het ontzettend leuk om de kennis die ik op school opdoe ook in de praktijk te brengen.

In mijn vrije tijd houd ik van acrogymmen, turnles geven en muziek maken. Ik ben graag actief bezig, maar ik geniet er ook van om creatief te zijn en nieuwe dingen te leren. Ik heb er ontzettend veel zin in om dit schooljaar veel te leren, mezelf verder te ontwikkelen als toekomstig juf, en natuurlijk samen met de kinderen leuke en leerzame momenten te beleven!

Mijn naam is Julia de Kruijff en ik zit in het tweede jaar van de pabo. Op dit moment loop ik stage in groep 5/6 en vanaf februari in groep 2/3. In mijn vrije tijd speel ik graag tennis en ben ik bezig met sport of ga ik afspreken met vriendinnen. Ik heb veel zin in deze stage en kijk er naar uit om nog meer te leren en ervaring op te doen voor de klas.



Ik ben Isabel Dieleman, 17 jaar oud en kom uit Philippine. Ik ben een 2de jaars stagiaire van de opleiding Kindprofessional, ik doe de richting onderwijsassistent. Ik loop stage op de dagen maandag, dinsdag en woensdag in groep 6/7. Ik heb het enorm naar mijn zin op De Driesprong en ik hoop nog veel te

mogen leren dit jaar. Ik moet hierna nog 1 jaar deze opleiding en daarna hoop ik nog de pabo te gaan doen. Als u vragen heeft over mij/wat ik doe, kom gerust even langs op de dagen dat ik aanwezig ben.



Ik ben Celien Buytaert, 17 jaar oud en ik woon in Terneuzen. Ik zit in mijn eerste jaar van de opleiding kindprofessional op scalda Terneuzen. Ik loop 2 dagen stage op een week de donderdag en de vrijdag bij groep 1/2 in Hoek. Als u een vraag voor/over mij heeft mag u het gerust altijd vragen aan mij, wanneer ik aanwezig ben.

## De nieuwe gym-meesters!

Zoals jullie weten is juf Natascha in verwachting. Vanaf 20 november gaat haar verlof in. Ze wordt vervangen door twee meesters van RegieKr8. Voor groep 3 t/m 8 is dit meester Damian en voor groep 1/2 is dit meester Leco.



## Agenda

10 t/m 14 november:

week van de mediawijsheid

12 november:

Nationaal schoolontbijt

19 november:

Elevantio-studiedag: **alle kinderen zijn vrij!**

5 december:

Sinterklaasfeest

8 t/m 11 december:

Inloopweek ouders

12 december:

Studiedag De Driesprong: **alle kinderen zijn vrij!**



Basisschool De Driesprong

Narcissenlaan 37

4542 BS Hoek

0115-441671

Email: [driesprong@elevantio.nl](mailto:driesprong@elevantio.nl)



De Driesprong

# Boekennieuws

# Boekennieuws



## Onderbouw: Naar buiten! Naar buiten!

Tiny Fisscher & Sophie Plum

Een eigenwijs prentenboek voor alle kinderen die buiten op hun best zijn. Vijf buurkinderen zijn het liefst de hele dag buiten, wat voor weer het ook is. De grote mensen vinden dat niet altijd een goed idee. Het is te warm of te koud, het regent of het waait te hard. 'Wat nou te koud, te warm, te nat, te donker?' vinden de kinderen. Dat is toch juist allemaal fijn? 'Naar buiten! Naar buiten!' roepen ze elke dag weer. Als ze eenmaal op pad zijn, spelen ze niet alleen, maar zoeken ze ook naar schatten. Die vinden ze in de kleinste dingen, maar heel soms ook in iets groots...

## Middenbouw: Don en Sjon en de zeven pissebedden

Catharina Valckx

Korte stripachtige verhaaltjes voor beginnende lezers over de grappige en lieve vrienden Don en Sjon.

In vijf gloednieuwe verhalen krijgen Don en Sjon een brief en vragen ze aan Uil om hem voor te lezen. En ze nodigen twee regenwormen uit voor een hapje. De pissebedden spreken liever buiten af en ze brengen muziekinstrumenten mee. En dan is er ook nog Baardje, de kabouter. Die heeft iets heel bijzonders te vertellen: hij kent een van de dwergen van Sneeuwwitje. En die woont zelfs in de buurt. De wereld van Don en Sjon zit vol verrassingen!



## Bovenbouw: Een rugzak vol

Pieter Koolwijk

Op tafel staat de afgrijselijkste rugzak van de hele wereld. Een grote bruine, met leren onderkant, heel veel vakjes en leren riempjes. Hij ziet eruit alsof hij uit de Tweede Wereldoorlog komt. Of misschien zelfs de Eerste. Zo ruikt hij in ieder geval.

Obi moet met de trein naar zijn moeder, omdat zij hem niet op kan halen en zijn vader hem niet weg kan brengen. En hij moet ook nog die stomme, oude rugzak om, omdat hij zijn andere kwijt is geraakt.

Alsof dat allemaal al niet erg genoeg is, geeft hij ook nog iets te veel geld uit aan een zakmes, waardoor hij niet genoeg heeft om een treinkaartje te kopen. Dus besluit Obi naar het volgende station te lopen. Dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. En dan hoort hij ook nog iets in zijn rugzak...

Basisschool De Driesprong

Narcissenlaan 37

4542 BS Hoek

0115-441671

Email: [driesprong@elevantio.nl](mailto:driesprong@elevantio.nl)

